

Architecten A.P. Smits & C. van de Linde

Smits en van de Linde, architecten

De architecten A.P. Smits en C. van de Linde ontwierpen onze synagoge aan de Prinsestraat, gebaseerd op het ontwerp van Karel de Bazel uit 1918 voor een nieuwe synagoge in de Visserijstraat die de te klein geworden synagoge aan de Achterstraat, thans Stadsgravenstraat, moest vervangen



Anthonie Pieter Smits

werd geboren 28 januari 1881 te Haarlem. In 1894 volgde hij lessen aan het atelier voor Kerkelijke kunst in Haarlem bij de beeldhouwer Jongblut. In 1900 verhuisde hij naar Den Haag. Daar werkte hij op het architectenbureau van Joh. Mutters. In 1903 richtte hij samen met Hendrik Fels (1882-1962) een eigen bureau op. Zij ontwierpen vooral villa's en woonhuizen. In 1917 vestigde Smits zich als zelfstandig architect te Aerdenhout. Hij bleef villa's ontwerpen, maar maakte ook naam met meubelontwerpen

Het archief van Anthonie Smits in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam is 4 meter breed, dat van Karel de Bazel aldaar trouwens 116,9 meter.

Cornelis van de Linde

werd 30 juli 1886 geboren te Kloetinge. Na zijn opleiding aan de tekenschool in Goes werkte hij voor de dienst Gemeentewerken in die plaats bij stadsarchitect F.G.C. Rothuizen. Vervolgens was hij van 1908-1916 als tekenaar/opzichter betrokken bij de restauratie van kasteel Nijenrode onder architect E.G. Wentinck.



Architect Cornelis van de Linde.

Op 10-07-1913 trouwde van de Linde in Rheden met Jacoba Brinkhuis. In 1916 werd hij chef de bureau bij Karel de Bazel.

In 1923 overleed De Bazel

De belangrijkste lopende opdracht, het gebouw voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) aan de Vijzelstraat te Amsterdam werd voltooid door het bureau wijlen De Bazel, onder leiding van C. van de Linde, in samenwerking met A.D.N. van Gendt (1926). Andere opdrachten werden aan diverse architecten uitbesteed, steeds onder van de Linde's supervisie. Zo kwamen ook de opdrachten aan A.P. Smits tot stand. Deze voltooide onder meer de bouw van de villa aan de M.H. Tromplaan 55, destijds Rembrandtlaan, te Enschede voor het echtpaar Miljan Isidoor Menko en Bertha Edersheim.

Onze Synagoge

In 1927 gingen Cornelis van de Linde en Anthonie Smits een samenwerkingsverband aan, dat tot 1939 zou duren. In die periode bouwde hun Aerdenhoutse bureau een groot aantal villa's en landhuizen in het Gooi en de duinstreek. De eerste gezamenlijke opdracht betrof een gereformeerde kerk in Vlissingen, vervolgens onze Synagoge.

Batavia

Hun belangrijkste project was het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij in Batavia, thans Jakarta, gebouwd tussen 1929-1933. Anthonie Smits is er nooit aan toe gekomen om naar de oost te gaan om het gebouw in ware gestalte te zien.



Cornelis van de Linde overleed op 8 februari 1941,
Anthonie Pieter Smits op 27 februari 1957,
beiden in hun woonplaats Aerdenhout.
Anthonie, Cornelis en hun beider echtgenotes liggen [begraven in Heemstede](#)